

Mor, kan jeg læse efter 14 dage.

Det faldt os ikke svært at vælge Friskolen i Lemming, da tiden var kommet til skolevalg. Martin gik i børnehaven, så hvad var mere nærliggende end at blive et sted, hvor der var trygt og godt og, hvor samarbejde mellem børnehaven og skole bare fungerer.

Martin glædede sig til at skulle starte i skole, vi snakkede om, hvad han skulle lære, vi fortalte bl.a. at han allerede skulle have engelsk i børnehaveklassen, det syntes han var sejt, og som forældre kan vi jo kun begejstres, specielt når vi snakker med andre, der er glade for, at deres børn allerede starter med det i 1. kl. Når vi spørger Martin nu, om han kan lide at have engelsk svare han, "det er sjovt, men også lidt kedeligt". Vi synes det er sjovt, når han synger Singin' in the rain.

Første skoledag var en festdag og var ventet med længsel, Martin var stolt, da han kunne tage hjem med 2 bøger i skoletasken + en bog der skulle blive i skolen, vi studerede bøgerne og lagde papir om, og Martin spurgte, hvor hurtigt man skulle læse og regne, "mor kan jeg læse efter 14 dage" og jeg måtte jo sige, at det skulle han ikke regne med, han skulle nok gå i skole noget tid før, han for alvor fik fat i det.

Onsdag d. 21. januar fejrer børnehaveklassen, at de har gået i skole i 100 dage, fra dag 1 har børnene hængt numre op, så de kunne følge med i, hvornår den store dag kom, og den dag er værd at fejre, for det er ikke så lidt Bodil har formået at lære vores børn, Bodils ord er lov, og vores børn tager ikke skade af, at hun faktisk mener, det hun siger, og så også gør det, et lille eksempel på det, kom en dag, hvor Bodil mere end en gang havde bedt Martin sætte sig ned når han spiste og ikke hoppe rundt med mælk og mad, næste gang er det ud.....det kom han så, siden har han også siddet pænere herhjemme.

Vi siger tit til hinanden, at det lærte vi da slet ikke da vi gik i børnehaveklasse, men dejligt er det, når Martin vågner glad og spørger, hvad dag det er "jubii, så skal vi have musik, Stine er sød". Morgensang er også noget han nyder, han elsker en god historie, og var især begejstret den uge, hvor det var Ronja røverdatter, der blev fortalt.

Vi har købt "hele pakken", dvs. skole, frugt, mælk og SFO, det har vi bestemt ikke fortrudt, Martin får ingen søskende, og derfor tænkte vi, det var vigtigt, at han fik legetid med andre i fritiden, og timerne i SFO'en er virkelig noget, han nyder, jo senere han kan få os til at hente, jo bedre, Annie og Marie gør et fantastisk stykke arbejde.

Vi siger tit, hvor er der dog en rolig stemning på skolen, både om morgenen og om eftermiddagen, er der nogen der stadig overvejer børnehaven og skole, kan vi kun anbefale Lemming.